

Ysland

*Een wilde eend aan de waterval
Zowel een wolf, een eland
en ik zoeken het ijskristal
In dit ijsland van tovertrollen
hun trawanten en geheime goden*

*Mineraaljagers, vele mijlen ver
rusten bij een glas Brennivin
in een gloeiende kop koffie
en kauwen het rendiervlees.*

*Zwervers zoeken de laatste bronnen
ver voorbij de grote geyser
de laatste lava en lagunen
Ijsland, oertijd en oerland
Donder en vurige vulkaan in dit aards bestaan
Wilde vogels vliegen voortaan zuidwaarts*

Hugo Neirinckx (zomer 2000)